

*Hội từ thiện*

**Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ**  
*(Tổ chức bao gồm các Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo dân)*



**VAGSC**

Vietnamese American Good Samaritan Charities  
*Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life*

Nonprofit Organization # 37 155 2124

*All donations are Tax deductible*

Email: vagsc1@yahoo.com - Tel (714) 340 0053

**Bản Tin 28** Nihil Obstat Rev Vagsc **Tháng 9 - 2018**

The  
Peace  
Of  
The  
World  
Is  
In  
The  
Heart  
Of  
Our  
Lady  
Maria



Nền  
Hòa  
Bình  
Của  
Thế  
Giới  
Nằm  
Trong  
Trái  
Tim  
Từ  
Mẫu  
Maria.

**Lời Mẹ Maria Nhắn Nhủ:**

*\* Cải thiện đời sống \* Tôn sùng Mẫu Tâm \* Lành hạt Mân Côi*

*Xin Dâng Hiến Quê Hương Cho Trái Tim Mẹ*

# **Nền Hòa Bình Của Thế Giới Nằm Trong Trái Tim Từ Mẫu Maria**

*Trích Sách LỜI MẸ NHẮN NHỦ  
Của Alexander Nguyễn Hoạt, Nguyên CT ĐBX VN HK  
IMPRIMATUR Đức Giám Mục  
Đa Minh Mai Thanh Lương , GM PT Orange - 2006*

Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917, ngoài nước Bồ Đào Nha, thế giới hình như không hay biết gì biến cố trọng đại này. Mãi sau cuộc Thế Chiến Thứ II, cuộc chiến mà chính Đức Mẹ đã tiên báo ngày 13-7-1917 đã xảy ra, nên nhân loại mới tỏ ra ngỡ ngàng.

*Đức Mẹ đã tiên báo: “Nếu loài người không ngưng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh khác khốc hại hơn sẽ xảy ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI. Khi các con thấy ánh sáng lạ xuất hiện trong đêm, con hãy nhớ rằng đó là dấu chỉ Chúa báo cho con hay, Thiên Chúa sẽ trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, bằng chiến tranh, đói khát, bách hại Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng phải chịu nhiều đau khổ ...”*

Lời tiên báo của Đức Mẹ được ban ra, chị Lucia nhân chứng duy nhất còn đó, nhưng có mấy ai biết lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ và thực hành.

Đầu năm 1938, khi Lucia nhận thấy có luồng ánh sáng lạ, xuất hiện trong đêm, chị biết rằng là Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt loài người vì tội ác của họ. Nhưng người ta không tin và cho đó là hiện tượng cực quang thông thường. Sau đó, Đức Quốc Xã xua quân chiếm Áo, châm ngòi cuộc Đại Chiến Thứ Hai, xảy ra đúng vào triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI như lời Mẹ tiên báo, khiến cho cả thế giới phải bàng hoàng.

Sứ điệp Fatima còn sáng tỏ hơn, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát tại công trường Thánh Phêrô vào giữa trưa ngày 13-5-1981. Trùng hợp với ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên 13-5-1917. Sự kiện này cũng nghiệm đúng như lời tiên báo khác của Đức Mẹ: *“Đức Giáo Hoàng phải chịu nhiều đau khổ.”*

Qua những gian nan và những thử thách của Giáo Hội, loài người đang đón nhận sự mới khởi thắng của Trái Tim Mẹ. Và cũng là để cho nhân loại nhận thấy rằng những việc xảy ra cho thế giới đúng như lời Đức Mẹ đã tiên báo. *“Đức Giáo Hoàng phải chịu nhiều đau khổ!”*



Mũi tên đỏ chỉ nơi cây súng nhắm bắn  
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

## I. Đức Giáo Hoàng Phải Chịu Nhiều Đau Khổ

Một băng đạn 13 viên đã được bắn xối xả từ một thanh niên gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mahomed Agca, đã làm tiêu tan cái không khí đầy nghiêm trang và thánh thiện của công trường Thánh Phêrô giữa trưa ngày 13-5-1981, khi Ngài nghiêng mình cúi xuống hôn một em bé trạc tuổi các em ở làng Fatima xưa. Những tiếng súng ấy đã gây xúc động và làm bàng hoàng cho toàn thế giới, nhất là khối Công Giáo hoàn vũ.

Nạn nhân là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khả kính của chúng ta. Bốn viên đạn đã ghim sâu vào thân thể Ngài, trong khi Đức Thánh Cha đang đứng trên một chiếc xe mui trần, đi ban phép lành cho cả trăm ngàn người hành hương của các quốc gia trên thế giới, về Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima 13-5-1917.

Người ta không biết rõ ai đứng sau lưng vụ ám sát này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nhắm vào kẻ chủ mưu chính là Cấp Lãnh Đạo Tối Cao Sô Viết. Kế hoạch mưu sát Đức Giáo Hoàng đã được mật vụ KGB của Nga nghiên cứu kỹ lưỡng; giao trọng trách cho mật vụ Bảo Gia Lợi, và họ đã thuê một thanh niên gốc Thổ Nhĩ Kỳ thi hành kế hoạch đó.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II liền vào khám đường thăm hỏi kẻ mưu sát Ngài. Kẻ ám sát Mahomed Agca, vừa trông thấy Ngài đã sùng sốt kêu lên: *“Ừa, ông còn sống hả? Tôi bắn trúng lăm mà? Những đầu đạn đó đã được chế tạo đặc biệt có sức công phá, chạm vào đâu sẽ nổ tung. Hơn nữa, đầu đạn còn được tẩm thuốc độc, chỉ cần chảy máu là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sao ông vẫn còn đây?”*

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mỉm cười và ôn tồn đáp: ***“Tay này bắn, đã có tay khác đỡ.”***(Fatima-Moscow Editions Tequi. Paris Nov. 1981).



Dù đạn vô thần có nguy hiểm cách mấy, cũng không thể nào xuyên thủng được bàn tay nhân từ của Mẹ Maria. Biến cố đó đã xảy ra không ngoài sự quan phòng của Chúa và Mẹ. Đức Thánh Cha đã lên ngôi Giáo Hoàng như một sự tiền định, một người đã được chọn từ bên trong bức màn sắt, để chèo lái con thuyền của Giáo Hội vượt qua làn sóng Đỏ.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất mộ mến, tin tưởng và cậy trông vào Đức Mẹ. Nên ngày 13-5-1991, mười năm sau khi Đức Thánh Cha bị mưu sát tại công trường Thánh Phêrô, Ngài đã sang Faima và tạ ơn cùng Mẹ rằng:

*“Lạy Mẹ của con muôn đời, và đặc biệt ngày 13-5-1981 khi con ngã xuống, Mẹ đã hiện diện bên cạnh và giúp đỡ con.”*

Và trong một bức thư gửi cho các Đức Giám Mục Ý ngày 13-5-1994, Ngài đã tỏ lộ:

*“ ... chính bàn tay của một người Mẹ đã hướng dẫn đường đi của viên đạn và trong cơn đau đớn tột độ, vị Giáo Hoàng ấy đã dừng lại ngay ngưỡng cửa của sự chết.”*

Người ta còn kể rằng khi Ngài còn là Hồng Y Giáo Chủ Cracovie ở Ba Lan, có lần đến thăm Cha Padre Pio, linh mục có năm dấu thánh; đã được cha Pio tiên báo Ngài sẽ lên ngôi Giáo Hoàng. Và đúng như lời cha Pio tiên đoán, Ngài đã được đăng quang Giáo Hoàng vào năm 1978, và khi lên ngôi, Ngài đã chọn ngay hiệu tòa Totus Tuus (toàn thân con thuộc về Mẹ).

Sợ dĩ cấp lãnh đạo tối cao Sô Viết muôn không trị thế giới bằng thuyết vô thần, nên cho thi hành kế hoạch mưu sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; vì họ sợ uy thế của Ngài cản trở, Ngài là vị Giáo Hoàng can trường và quả cảm. Ngài còn là linh hồn và động lực của nhân dân Ba Lan, đang tranh đấu cho tự do trước sức ép của vô thần từ 40 năm qua.

Cộng Sản quốc tế đã không thi hành được kế hoạch hạ sách đó. Vì những âm mưu của họ bị cản trở, không thành công, việc mưu sát Đức Giáo Hoàng thất bại. Kho đạn nổi dự trữ ngoài Đại Tây Dương, dùng để tấn công vào Ý Đại Lợi, chiếm luôn Vatican ..., bỗng nhiên nổ tung (Soul). Âm mưu không đạt, nên cấp lãnh đạo vô thần đã thay đổi hoàn toàn và phải rẽ sang một hướng đi khác.

Đến đây chúng ta nhớ lại lời Chúa trong Thánh Kinh khi Người thành lập Giáo Hội và chọn Thánh Cả Phêrô làm đầu Hội Thánh, Người đã hứa:

“Phêrô, con là đá, Ta sẽ xây Giáo Hội Ta trên đá này. Quí hỏa ngục cũng không thể nào phá nổi. (Mt 16:18).”

Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, từ ngàn xưa, Vatican vẫn còn đó và còn mãi mãi cho đến ngày cuối cùng của nhân loại.

## II. Sứ Điệp Fatima Sáng Tỏ Hơn.

Sự tin tưởng vào sứ điệp Fatima của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, đã được biểu lộ khi Ngài còn là Hồng Y Giáo Chủ Cracow, có lần Ngài đã xin Đức Thánh Cha đăng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Ngài còn xây một nguyện đường tại biên giới Ba Lan – Nga, nơi đó thánh tượng Mẹ Fatima được đặt quay hướng về Đế Quốc Đỏ.

Sau khi đăng quang Giáo Hoàng, với hai chuyến về thăm quê hương của Ngài, đã tăng nguồn sinh lực cho Cộng Đoàn Liên Đới, lực lượng thợ thuyền gồm 50 nghiệp đoàn, nguyên động lực chính yếu cho cuộc tranh đấu của nhân dân Ba Lan, đang đòi hỏi tự do và quyền lợi chính đáng của dân tộc. Trong lúc còn tĩnh dưỡng trong bệnh viện sau khi Ngài bị mưu sát. Đức Thánh Cha đã đọc lại tất cả các tài liệu liên quan đến Fatima; sau khi cầu nguyện, Ngài đã thổ lộ với Đức Giám Mục Hnilica thân cận của Ngài rằng:

**“Chỉ có một con đường duy nhất cứu vãn thế giới ngày nay là trở về cùng sứ điệp Fatima.”**

Đáng tiếc thay, vụ mưu sát Đức Giáo Hoàng đã xảy ra đúng vào ngày giờ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima 13-5-1917, để nghiệm đúng như lời Đức Mẹ đã tiên báo tại Fatima rằng: *“Nếu không nghe lời Mẹ ..., Đức Giáo Hoàng phải chịu nhiều đau khổ ...”*

Và sự kiện đó phải xảy ra cũng là để cảnh tỉnh cho những ai còn dè dặt, nghi ngờ về Fatima. Cũng như một số nhà thần học cho rằng nguồn ân sủng của Fatima đã cạn, không nên quan trọng hóa dữ kiện ấy.

Ngày 13-5-1982, một năm sau khi bị mưu sát, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sang tận Fatima dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, và để tạ ơn Người đã cứu sống Ngài trong cuộc ám sát, mà tính mạng của Đức Giáo Hoàng sẽ ra đi trong ly tác. Ngài đã tạ ơn cùng Đức Mẹ:

“... Con đến đây hôm nay là vì cũng ngày này năm trước, tại công trường Thánh Phêrô ở Roma, xảy ra vụ ám sát Giáo Hoàng trùng hợp một cách lạ lùng với ngày hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima ngày 13-5-1917. Con như nhận thấy rằng trong sự trùng hợp về ngày giờ này lời kêu gọi đặc biệt đến nơi đây. Bởi vậy, con đến đây để tạ ơn Chúa quan phòng ở chốn này, việc mà Mẹ Thiên Chúa đã chọn theo thể cách của Người ...”

Đức Thánh Cha, đại diện Chúa Kitô nơi trần gian, với tấm lòng quảng đại của người cha nhân từ, cùng với nền giáo lý siêu việt của Chúa, như Thánh Luca đã chép:

“Hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho những người oán ghét các ngươi, hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa các

ngươi, hãy khẩn cầu cho những kẻ ngược đãi các ngươi ... (Luca 6:27).”

Cũng như các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện rất nhiều và đặc biệt đã dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

### III. Chế Độ Vô Thần Quốc Tế Sụp Đổ Do Một Sự Mầu Nhiệm

Chúng ta nên biết rằng trước khi cuộc cách mạng Bolsheviks tháng 10 năm 1917 của Nga Xô nổi dậy. Thì tháng 7 năm đó Đức Mẹ đã tiên báo với ba trẻ tại Fatima:

*“ ... Nếu nhân loại không nghe lời Mẹ, nước Nga sẽ gieo rắc sai lầm trên toàn thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội ... ”*

Mãi đến tháng 10 năm ấy, cuộc cách mạng vô sản của Nga Xô mới khởi sự, lật đổ triều đại Nga Hoàng và đã thành công vào tháng 11 năm 1917. Kể từ đó, giới lãnh đạo Xô Viết đã cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh, luôn luôn chống phá và bách hại Giáo Hội khắp nơi.

Riêng tại Nga Xô, tính đến năm 1971, Cộng Sản đã phá hủy 47 ngàn nhà thờ, và hơn 50 ngàn Giám Mục và Linh Mục bị giết. Lãnh tụ Lenin, cha đẻ ra những kế hoạch nhằm tiêu diệt Công Giáo đã tuyên bố: *“Hoặc Cộng Sản còn và Công Giáo mất; hoặc Công Giáo tồn tại thì Cộng Sản phải hủy diệt.”*

Đức Thánh Cha Pio XI đã phải lên án Cộng Sản trong thông điệp Divini Redemptoris: *“ ... Cộng Sản hơn thế nữa, còn cướp đoạt hết tự do của con người, và loại trừ mọi ràng buộc luân lý cần có trong việc kiểm chế các lũng đoạn của những khát vọng mù quáng ... ”*



Tổng quát tính đến năm 1984, Cộng Sản đã gieo rắc sai lầm trên 53 quốc gia, xich hóa gần 2 tỷ người, trong đó có 58 triệu người Công Giáo. Sản xuất và tích trữ một số vũ khí gần như vô địch; áp dụng một chính sách tàn bạo và sắt máu. Lãnh tụ Staline của Nga Xô, trong 29 năm cầm quyền giết 46 triệu dân Nga. Lãnh tụ Mao của Trung Hoa, 26 năm cầm quyền, giết 70 triệu dân Tàu. Polpot lãnh tụ Khemer đỏ giết 3 triệu dân Cao Miên nội trong 3 năm.

Trên phương diện loài người thì đã cho chế độ Vô Thần là một chính thể chắc như đá vững như đồng không có gì tiêu diệt nổi, đã hành khổ nhân loại từ ¾ thế kỷ qua (Crusader Rosary Novina 1982

Theo đúng như lời Đức Mẹ nhắn nhủ tại Fatima mà chị Lucia đã lưu ý trong thư đệ trình lên Đức Giáo Hoàng vào năm 1940. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sau khi bị mưu sát, Ngài chính thức sang tận Fatima để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài, và cử hành nghi thức hiến dâng thế giới và nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ vào ngày 13-5-1982.

Theo như chị Lucia, lần hiến dâng này chưa được hoàn hảo, vì thiếu sự hiệp dâng của các Đức Giám Mục trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quyết định cử hành nghi lễ hiến dâng khác. Lần này có sự chuẩn bị từ một năm trước, bắt đầu từ ngày 8-12-1983 đến 25-3-1984. Sau khi cung thỉnh thánh tượng Mẹ từ Fatima về Rôma. Đức Thánh Cha đã long trọng cử hành nghi thức hiến dâng lần thứ hai, cùng với sự hiệp dâng của các Đức Hồng Y và Giám Mục trên thế giới. Theo như chị Lucia thì cuộc dâng hiến này coi như hoàn hảo như ý Đức Mẹ muốn.

Do đó, trong lúc cả thế giới đang lo sợ hiểm họa vô cùng nguy hiểm của Vô Thần, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả nhân loại, ở cuối thế kỷ thứ XX này. Bỗng nhiên chế độ Vô Thần đó lại gục chết một cách bất đắc kỳ tử. Con bão tự do đã gầm thét khắp Đông Âu, quét sạch cùng một lúc một

loạt các quốc gia Cộng Sản. Bắt đầu từ Ba Lan (1989), tới Czechoslovakia, Rumania, Hung Gia Lợi, Đông Đức ... , sang đến Nga Sô (1990).

Sự sụp đổ quá mau chóng của chế độ Cộng Sản làm kinh ngạc cho toàn thế giới. Nhà Văn Hào Andre Frossard của Hàn Lâm Viện Pháp đã phát biểu:

*“Theo tôi thì không phải là điều phi lý, khi nghĩ rằng những biến cố đã xảy ra ở Đông Âu, là kết quả của các lời hứa của Đức Mẹ ở Fatima. Đối với tôi thì thật là rõ ràng, đây như là một thứ phép lạ đã thực hiện. Hơn nữa, không ai có thể giải nghĩa được theo lý trí loài người, hoặc chỉ dựa trên bình diện chính trị (30 Days March, p 10, 14).”*

Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giám Mục Moscow, đã dẫn phái đoàn hành hương của giáo dân Nga sang Fatima ngày 13-10-1991 đã xác định:

*“Ngày nay mọi sự đã khá hơn, thực ra chúng ta có thể cho đó là lời tiên tri của Đức Mẹ ở Fatima đã ứng nghiệm. Và chúng ta làm sao có thể không nhớ tới việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaoalô II đã dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ vào năm 1984.”*

## IV. Sự Dâng Hiến Hoàn Hảo.

Theo như lời hứa của Đức Mẹ Fatima, nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình, nếu nhân loại thực thi hai điều kiện: Một là phải thi hành sứ điệp của Đức Mẹ Fatima. Hai là Đức Thánh Cha liên kết với các Đức Giám Mục trên thế giới dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.

### A. Thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

Một giáo sĩ đạo đức nhiệt thành, Đức Ông Colgan, một giáo dân quả cảm đã dâng hiến cả cuộc đời cho Fatima; hai vị này

đồng khởi xướng phong trào Đạo Binh Xanh từ năm 1946 tại New Jersey Hoa Kỳ, được sự linh hướng của Lucia và Đức Giám Mục Fatima, đã có công làm cho phong trào này lớn mạnh trên khắp thế giới. Đến nay đã có hơn 25 triệu tín hữu ký tên thi hành sứ điệp Fatima.

Sứ điệp Fatima là một sứ điệp hòa bình, chỉ kêu gọi mọi người hy sinh, hãm mình và đền tạ; và đặc biệt đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Đoàn người tông đồ này đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc mưu tìm hòa bình cho nhân loại.

Để minh chứng về những hồng ân Chúa đã đổ xuống cho những dân tộc, thi hành sốt sắng sứ điệp hòa bình của Đức Mẹ. Chúng ta nên ôn lại đôi nét lịch sử của một số quốc gia, làm sao thoát khỏi nạn vô thần.

### **Bồ Đào Nha**

Một cuộc cách mạng đã thành công tại Bồ Đào Nha năm 1908, chính thể ấy đã lật đổ chế độ quân chủ của Vua Carlos, và xây dựng một chế độ thiên tả đầu tiên năm 1910.

Các nhà cầm quyền thời đó đã chịu ảnh hưởng nặng nề của thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa, nên đã miệt thị và đối nghịch với Công Giáo. Chẳng bao lâu Bồ Đào Nha đã trở thành một quốc gia hỗn loạn. Suốt 15 năm, chính quyền cách mạng đã 45 lần thay đổi chính phủ nhưng vẫn hoàn toàn đen tối. Lãnh tụ đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha còn huênh hoang tuyên bố: “Lisbon là thủ đô vô thần nhất thế giới ..., chỉ cần 3 năm thôi là có thể quét sạch đạo Công Giáo ra khỏi nước.”

Để cứu nước này và ngăn chặn làn sóng Vô Thần đang nổi lên như sóng cồn, đề nghị lên Giáo Hội và nhân dân Bồ Đào Nha. Tại vùng đồi núi Cova Da Ira thuộc Fatima, Đức Mẹ đã chọn ba em nhỏ chăn cừu, ngây thơ hiền lành, chất phác.

Jacinta mới có 6 tuổi, Francisco 9 tuổi và Lucia 10 tuổi. Mẹ truyền cho các em hãy siêng năng thi hành ba mệnh lệnh:

- Cải thiện đời sống.
- Lân hạt Mân Côi
- Tôn sùng Mẫu Tâm

Hàng Giáo Phẩm cũng như giáo dân Bồ Đào Nha cũng nhất loạt tuân theo.

Chỉ ít năm sau, chính quyền Cộng Hòa, sắc mùi vô thần Bồ Đào Nha đã hoàn toàn tan rã vào năm 1928. Quyền lãnh đạo quốc gia giao cho ông Antonio de Oliveira Salaza, một giáo sư kinh tế người Công Giáo. Đúng như lời Đức Mẹ đã tiên báo trong ngày 13-7-1917: “Bồ Đào Nha đức tin luôn luôn bền vững.”

## **B. Dâng Hiến Nước Nga Cho Đức Mẹ.**

Việc dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã được Đức Mẹ nhắn nhủ với 3 em nhỏ tại Fatima ngay khi Mẹ hiện ra lần thứ ba ngày 13-7-1917

*“Mẹ đến để cho các con biết phải dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, và rước lễ đền tạ ngày Thứ Bảy đầu tháng ...”*

Nhưng chưa phải là lúc công bố cho nhân loại nên chị Lucia phải giữ kín. Mãi đến năm 1929, Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia tại Tuy trong đêm chị đang cầu nguyện. Người phán bảo: *“Ta đến để nhắn nhủ thế giới hãy dâng nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ ... Nếu nghe lời Mẹ nước Nga sẽ trở lại và có hòa bình ...”* Theo như chị Lucia cho biết Đức Mẹ còn giải thích thêm: *“Sự dâng hiến phải được thực hiện bởi Đức Thánh Cha cùng với sự hiệp dâng của các Giám Mục trên thế giới.”*

Chị Lucia đã thưa trình sự việc lên mẹ Bê Trê và cha linh hồn, các ngài đều đã khuyên chị nên viết những điều đó xuống giấy và đệ trình lên Đức Giám Mục và Đức Giáo Hoàng. Nhưng hàng chục năm trôi qua việc dâng hiến vẫn chưa được thực hiện.

Mãi đến năm 1940, trong lúc cuộc Đệ Nhị Thế Chiến đang xảy ra ác liệt. Đức Giáo Hoàng Pio XII đang lo lắng mưu tìm hòa bình cho thế giới. Chị Lucia đã mạnh dạn viết thư cho Đức Thánh Cha xin Ngài dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio XII đắn đo và cầu nguyện rất nhiều về việc này.

Hai năm sau, nhân dịp hàng Giáo Phẩm và giáo dân Bồ Đào Nha mừng Lễ Bạc, kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13-10-1942. Trong dịp này Đức Thánh Cha Pio XII đã dâng hiến thế giới và dân tộc Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ vào ngày cuối cùng của dịp lễ ngày 31-10-1942, bằng lời khẩn xin sau: *“Xin Mẹ ban hòa bình cho những người xa lìa chúng con bởi sự sai lầm hay ly giáo ... Xin đem họ về với Giáo Hội của Chúa theo một chủ chiên duy nhất ”*

Sự dâng hiến này đã như là một mốc chí, một biên cố quan trọng thay đổi cả dòng lịch sử, ghi dấu một kỷ nguyên mới, đó là Kỷ Nguyên Của Đức Mẹ. Trong lá thư Lucia viết cho Đức Giám Mục Gurza, chị cho biết: *“... Chúa nhân từ đã tỏ cho con biết sự vui mừng của Người về việc dâng hiến của Đức Thánh Cha, mặc dù chưa được hoàn hảo theo ý Người. Để đáp lại Người hứa ban cho cuộc chiến này chấm dứt sớm, còn sự trở lại của nước Nga thì chưa ”* (CTCCMCK tr. 203).

Quả thật, ngay năm sau ngày 2-2-1943 quân Đức kiệt quệ xin đầu hàng ở Stalingrad, và ngày 30-4-1945 Hitler tự tử tại Bá Linh. Lịch sử dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã được cử hành qua các triều đại Giáo Hoàng kế tiếp. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII dâng hiến ngày 1-9-1959,

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI dâng hiến ngày 21-11-1964, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dâng hiến lần thứ nhất ngày 13-5-1982, và lần thứ hai ngày 25-3-1984, với sự hiệp dâng của các Giám Mục trên thế giới, bằng lời lẽ sau: *“Bốn mươi năm trước, rồi mười năm sau, tôi tớ của Mẹ là Đức Giáo Hoàng Pio XII, chứng kiến cảnh khổ đau của nhân loại, đã phó thác và hiến dâng cả thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đặc biệt nhân dân mà Mẹ yêu thương cách riêng ... Con xin lập lại lời phó thác và hiến dâng mà vị tiền nhiệm của con đã thực hiện tại Tòa Thánh Phêrô.”*

Theo chị Lucia: *“Lần dâng hiến sau cùng coi như hoàn hảo theo ý Đức Mẹ muốn. Vì việc hiến dâng ấy có sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đầu hữu hình là Đức Giáo Hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu ở trần gian.”*

Chị Lucia nhấn mạnh thêm: *“Sự dâng hiến chỉ hoàn hảo khi nào mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi họ đạo, mỗi quốc gia, theo gương của Đức Thánh Cha, tự hiến dâng lên Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.”*Sau lần dâng hiến hoàn hảo của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1984, ngay năm sau 1985, ông Mikhail Gorbachev lên nắm chính quyền tại Nga, với hai chính sách Đổi Mới và Cởi Mở đã làm rung động đến tận cội rễ Xã Hội Chủ Nghĩa.



Ngày 1-12-1989, ông bà Mikhail Gorbachev, Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Nga đến triều yết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tại Vatican, khiến cho cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi liên hệ ngoại giao giữa Vatican - Moscow đã cắt đứt từ 74 năm qua nay đã được nối lại.

## V. Nền Hòa Bình Của Thế Giới ...

Chính sự hiến dâng hoàn hảo của Đức Thánh Cha, với sự hiệp dâng của các Đức Giám Mục trên thế giới cùng với sự hiệp ý của mọi thành phần dân Chúa, biết lắng nghe và thi hành ba mệnh lệnh Fatima. Đã khiến cho hồng ân của Chúa đang tích trữ trong Trái Tim Mẹ tuôn đổ xuống dương gian, đưa đến sự khởi đầu Vinh Thắng của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Trong một lần cầu nguyện, chị Lucia đã thắc mắc và thăm hỏi Chúa. Tại sao nước Nga không thể trở lại nếu không có sự dâng hiến nước ấy cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Chị đã thấu triệt ý nghĩa khi được Chúa Giêsu tỏ cho chị hay: *“Bởi vì Cha muốn toàn thể Giáo Hội nhận thức rằng: Kết quả sự dâng hiến ấy như là một sự vinh thắng của Trái Tim Mẹ, để cùng truyền bá việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ phải song song với việc sùng kính Thánh Tâm Cha.”*

Do đó sự chiến thắng này mới chỉ là khởi đầu cho sự Toàn Thắng của Trái Tim Mẹ. Sự chiến thắng sau cùng là cuộc chiến thắng tội lỗi và các tà thuyết trên thế gian để đưa các linh hồn về cùng Chúa. Và đó cũng là mục đích chính của Mẹ đã từ trời hiện xuống tại làng Fatima xưa. Một số nhà thần học đã được Đức Giám Mục triệu thỉnh về Fatima cũng cho rằng: *“Việc nước Nga trở lại không phải là dấu chỉ toàn thắng của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, mà đó mới là sự khởi xướng và động lực của việc canh tân tạo nên cuộc Toàn Thắng của Trái Tim Mẹ; động lực ấy sẽ phát khởi từ nước Nga.”*

Chân Phước Jacinta trước khi về trời đã dõng lại cho chị Lucia như sau: *“Chị hãy nói cho thế giới biết rằng: Muốn có hòa bình hãy chạy đến cùng Mẹ, vì Chúa đã ủy thác việc đó trong tay Đức Mẹ.”*

Sống trên dương gian ai là người tránh khỏi đau khổ? Tâm hồn nào không ôm ấp những oan khiêng của gian trần? Gia đình nào không phải trải qua những khốn khó của trần thế? Quốc gia nào tránh khỏi những áp chế giã man của quyền lực? Thế giới luôn luôn có những học thuyết sai lầm này đến sai lầm khác! Hãy phó thác mọi sự trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, nhân loại sẽ tìm được mọi sự an bình và hoan lạc.

Cho nên, Linh mục Joseph Pelletier sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng về sứ điệp Fatima, ngài đưa ra nhận định sau: *“Khi tôi đọc những trang thư của chị Lucia gửi cho cha linh hướng của chị, tôi cảm thấy lo sợ khi biết rằng cách thức hiệu nghiệm nhất để cho nước Nga trở lại, đang nằm trong tầm tay của mỗi người chúng ta ...”*

Chị Lucia còn cho biết: *“ngôi sao trên dưới tà áo của Mẹ là có ý để cho mọi người biết rằng: Mẹ luôn luôn đứng đầu và đi tiên phong chống lại các tà thuyết trên thế gian.”*

Đến đây chúng tôi xin thưa cùng các con cái dấu yêu của Mẹ La Vang, đang sống trên khắp đó đây, hãy lắng nghe tiếng kêu gọi của Mẹ và của Vị Cha Chung, hãy cùng nhau trở về cùng sứ điệp Fatima.

Khi nhìn lại dòng lịch sử cho chúng ta thấy đó là một bằng chứng hùng hồn và chắc chắn để có thể nhắc lại ý tưởng của cha Pelletier rằng: ***“Nền hòa bình công chính của các dân tộc, và của thế giới đang nằm trong Trái Tim Từ Mẫu Maria. Điều quan trọng là mọi thành phần dân Chúa, Tu Sĩ cũng như giáo dân có tin tưởng, hiệp nhất và thực hành theo những lời nhắn nhủ của Mẹ hay không?”***



## VI. Sứ Mạng Người Samarit Nhân Lành

### *Băng Bó Vết Thương Thế Giới*

1. Thánh Nữ Faustina, khi còn là một nữ tu trong Dòng Đức Mẹ Nhân Lành, quê hương của Nữ Tu bị quân Đức xâm lấn; lòng yêu nước của nữ tu sôi lên cuộn cuộn, nhưng sức yếu chân mềm, trong tay không có đến một thanh sắt, lòng căm hờn nữ tu bật lên tiếng khóc nức nở..., Ngay lúc ấy Chúa đã hiện ra và nói với thánh nữ " Có Cha đây, hãy cậy trông nơi Cha." Và từ đó Nữ Tu đã tin tưởng và dâng hiến quê hương yêu dấu Ba Lan cho Lòng Thương Xót Chúa. (NKF)

2. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bị mưu sát tại công trường Thánh Phero 13-5-1981, khi vừa bình phục Ngài nói: "Chỉ còn một cách để cứu văn thế giới này là thi hành sứ điệp Fatima." Và Ngài đã lên tiếng kêu gọi:

"Hỡi Giáo Hội hỡi trần gian hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của người Mẹ chúng ta trên Thiên Đàng và hãy trở về cùng sứ điệp Fatima."

3. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói tại Fatima năm 2000 rằng:

**"Đức tin và lời cầu nguyện có thể tác động đến lịch sử, lời cầu nguyện mãnh liệt hơn vũ khí, và đức tin hùng mạnh hơn các đạo quân."**

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hỗn loạn, tình thương và đạo đức của con người hình như đã biến mất trong xã hội trên thế giới ngày nay.

Vì thế, VAGSC chúng tôi xin quý Ân Nhân xa gần trong cũng như ngoài nước chúng ta phải gia tăng ăn chay và hãm mình cầu nguyện để có thể thay đổi được cục diện thế giới.

## VII Cầu nguyện cho quê hương & thế giới

### 1. Ân Sủng & Lòng Thương Xót

*GS Lê Tinh Thông dịch*



Lần Hiện Ra Cuối Cùng Với Lucia. Như Đức Mẹ đã nói trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, "Mẹ sẽ đến để xin mọi người dâng Nước Nga cho Thiên Chúa". Đức Mẹ đã thực hiện điều này vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi hiện ra với Lucia trong Nhà Nguyện Dorotheas (được xem là lần cuối cùng Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima), tại thị trấn Tuy. Lucia nói: "Tôi đã xin và đã được bề trên và linh mục linh hướng của tôi cho phép thực hiện Giờ Thánh từ mười một giờ tối đến nửa đêm, mỗi tối thứ Năm đến tối thứ Sáu".

Vào một đêm kia, chỉ một mình tôi quỳ gối gần lan can bàn thờ ngay chính giữa nhà nguyện, và nằm sấp xuống đất cầu nguyện, tôi đọc những kinh nguyện của Thánh Thiên Thần. Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi liền đứng dậy và tiếp tục dâng lên những lời cầu nguyện với hai cánh tay giơ cao thành hình Thánh Giá. Ánh sáng duy nhất lúc đó là đèn châu Thánh Thể.

Đột nhiên, cả nhà nguyện sáng rực với một luồng ánh sáng siêu nhiên, và phía trên bàn thờ xuất hiện một tia sáng hình thánh giá, vươn lên tận trần nhà. Trong một luồng ánh sáng rực rỡ hơn ở phần trên của cây thánh giá, khuôn mặt của một người đàn ông và cơ thể của người ấy cho đến thắt lưng có thể được nhìn thấy; trên ngực ông ta là ánh sáng có hình một chim bồ câu; bị đóng đinh vào thập giá là cơ thể của một người đàn ông khác. Bên dưới thắt lưng một tí, tôi có thể trông thấy một chén thánh và một bánh thánh to lớn treo lơ lửng trong không khí, rồi những giọt máu rỉ xuống chén thánh từ khuôn mặt của Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh và từ vết thương ở cạnh sườn của Người. Những giọt máu này đã chảy xuống bánh thánh và rơi vào chén thánh. Bên dưới cánh phải của cây thánh giá là Đức Mẹ của chúng ta và trong tay của Đức Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. (Đó là Đức Mẹ Fatima của chúng ta, với Trái Tim Vô Nhiễm của ngài trong tay trái, không có thanh gươm hay những hoa hồng, nhưng với một vương miện bằng gai và những đóm lửa). Dưới cánh trái của cây thánh giá, có những chữ to lớn, dường như bằng nước trong vắt như thủy tinh chảy xuống bàn thờ, tạo thành những chữ này: "Ôn Sùng và Lòng Thương Xót". Tôi hiểu rằng đó là Mẫu Nhiệm của Ba Ngôi Cực Thánh đã được chỉ về cho tôi, và tôi đã nhận những luồng ánh sáng về mẫu nhiệm này mà tôi không được phép tiết lộ.

Sau đó Đức Mẹ đã nói với tôi: "Giây phút đã đến, khi ấy Thiên Chúa yêu cầu Đức Thánh Cha, hiệp nhất với mọi Giám Mục trên thế giới cùng dâng hiến nước Nga cho Trái

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ta hứa rằng sẽ cứu nước Nga bằng phương tiện này. Có vô số linh hồn mà công lý của Thiên Chúa lên án mọi tội lỗi đã phạm mất lòng Mẹ, mà Mẹ đã phải đến để van nài sửa đổi: hãy hy sinh chính mình dành cho ý chỉ này và hãy cầu nguyện luôn mãi. "

## 2. Dâng Hiến Quê Hương Cho Trái Tim Đức Mẹ

*Lần thị kiến sau cùng của Fatima  
và việc dâng hiến nước Nga  
(Tác giả Linh Mục Gioan A. Gallas)*

Lần thị kiến sau cùng của biến cố Fatima không được nhiều người biết đến. Thị kiến ấy đã xảy ra vào năm 1929 trong một thị trấn của người Tây Ban Nha mang tên Tuy trong lúc Chị Lucia đang cầu nguyện trong nguyện đường của tu viện. Chị Lucia đã nhận được một thị kiến siêu nhiên về Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh kể cũng khá thú vị và được cho là quan trọng.

Điều đáng chú ý nhất là điều Mẹ Maria đã muốn hỏi Vi Giáo Hoàng thế này: “Đã đến thời điểm, Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hiệp thông cùng toàn thể các Giám Mục trên toàn thế giới để dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria...”

Công việc hiến dâng này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hoàn tất một cách tốt đẹp, vào đúng ngày lễ trọng Truyền Tin 25 tháng 3 năm 1984, hầu như Ngài phải mất gần ba năm liên tục làm công việc dâng hiến này trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Điều đáng chú ý một cách đặc biệt là hàng loạt biến cố đã xảy ra sau đó, trong việc dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Và đặc biệt, Đức Mẹ đã thấy rõ sự đe dọa hiểm nguy của chủ nghĩa Cộng Sản Vô Thần . Sau lần dâng hiến này, chủ nghĩa Cộng Sản đã sụp đổ ở Liên Xô. Như vị giáo sư người Mỹtên

là Phaolô López-Ortiz, đã từng viết và đăng trong một bản tin của chúng ta trước đây là những điều xảy ra như thế xuyên qua hàng loạt những biến cố đáng chú ý, đều nằm trong những ngày thánh hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Thí dụ, ngày 22 tháng 8 năm 1991, ngày Lễ Kính Đức Mẹ Nữ Vương, đảng Công Sản Nga đã loại được Ông Gorbachev. Sau đó, ngày Lễ Kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mùng 8 tháng 12, năm 1991, họ đã tuyên bố rằng nền độc lập của các bang sẽ đứng lên thay thế Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết.

Vào Ngày Lễ Giáng Sinh, 1991, các Tổng Thống Nga, Ukraine, và Belarus đều chính thức tuyên bố giải tán Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết. Để rồi, vào ngày 1 tháng giêng, 1992, Nga đã đứng lên như một tiểu bang tuyên bố độc lập, cho mở rộng tự do tôn giáo và việc thờ phượng được thực hiện công khai. Không dùng đến một thanh kiếm. Cộng Sản ở Nga đã tan rã.

Deacon Jerry Dao - Dịch



Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II dâng hiến thể giới cho Đức Mẹ Fatima ngày 25 tháng 3 - 1984 tại Vatican

### 3. Thực Hiện Đêm Canh Thức

Chương trình:

- 8:00 PM Thánh lễ kính Trái Tim Chúa
- 8:30 PM - 9:30 PM Đèn tạ LTX Chúa
- 9:30 PM - 10:30 PM Lăn Chuỗi Mân Côi
  - Năm sự Vui (cầu cho tội nhân)
  - Năm sự Sáng (cầu cho người ngoại đạo)
  - Năm sự Thương (cầu cho anh em ly giáo)
  - Năm sự Mừng (cầu bình an cho quê hương)
- 10:30 PM - 11:00 PM Châu tinh lặng (giải lao)
- 11:00 PM - 12:00 PM Đèn tạ Đức Mẹ Fatima
- 12:05 AM Thánh lễ kính Đức Mẹ
- 12: 30 AM Bế mạc

*Chỉ thức một đêm, chúng ta sẽ nhận được hai lời hứa của Chúa và Đức Mẹ trong ngày Thứ Sáu & Thứ Bảy Đầu Tháng*

### 2. Mỗi cá nhân

a. Sáng

- 1/2 Giờ Châu Thánh Thể
- Tham dự Thánh lễ.

b. 3 giờ chiều

- Suy ngắm 14 đàng thánh giá
- Làm tuần cửu nhật kính LTX Chúa

c. 7 giờ tối

- Lăn chuỗi Mân Côi
- Năm sự Vui
- Năm sự Sáng
- Năm sự Thương
- Năm sự Mừng

d. Mang Áo Đức Bà



Nếu bạn mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu, bạn cần phải biết Thánh Simon Stock. Bạn có thể nhìn thấy ngài trong hình ảnh Mẹ Maria ban Áo Đức Bà cho ngài.

Thật sự Thánh Simon là một người bạn tốt và thân thương vì Đức Mẹ Maria ban cho ngài lời hứa rất quan trọng của Mẹ dành cho những ai mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu vào năm 1215. Mẹ phán rằng:

**“Những ai chết mà đeo Áo Đức Bà này thì sẽ không chịu đau đớn trong hỏa ngục.”**

Một trong những điều của thời đại chúng ta ngày nay là đại đa số người Công Giáo đã coi thường, không biết hoặc quên đi lời hứa Thiên Đàng của Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria còn nói thêm như sau:

**“Các con hãy mặc Áo Đức Bà với lòng sốt mến và bèn tâm. Đó là Áo của Mẹ. Khi các con mặc Áo Đức Bà là các con luôn nghĩ đến Mẹ, và Mẹ cũng luôn nghĩ đến các con và giúp đỡ các con an toàn trong cuộc sống vĩnh cửu.”**

Bậc Chân Phước Claude de la Colombiere, Dòng Tên, và là cha linh hướng của Thánh Margaret Mary, đưa ra một điểm sáng. Ngài nói: “Bởi vì những hình thức của tình yêu chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria, và vì có những hình thức

biểu lộ tình cảm khác nhau đã khiến cho Đức Mẹ Maria vui lòng nhiều hay ít để mà giúp đỡ chúng ta lên Thiên Đàng. Tôi muốn nói mà không ngần ngại, rằng Áo Đức Bà Màu Nâu là điều mà Đức Mẹ thích nhất trên tất cả những điều sùng kính khác. Chưa có sự sùng kính nào mà lại đem lại nhiều phép lạ như Áo Đức Bà Màu Nâu.”

Lòng nhiệt thành của chúng ta đối với Đức Mẹ Maria Núi Camêlô đã có trước thời đại của Thánh Simon Stock, ngay cả trước khi Chúa Giêsu ra đời. Vào thế kỷ thứ 8 trước Thiên Chúa Giáng Sinh (8th century B.C.), lúc ấy, tiên tri Elia leo lên núi Camêlô ở vùng Palestine, và bắt đầu một truyền thống lâu dài của cuộc sống chiêm niệm và cầu nguyện.

Thật là đáng ngạc nhiên khi biết rằng từ nhiều thế kỷ trước khi Chúa Ki-Tô được sinh ra, Thánh tiên tri Elia và những đệ tử của ngài đã hiến thánh bản thân họ cho Đức Mẹ Thiên Chúa, tức là Mẹ Maria, Nữ Vương của núi Camêlô. Gần ba ngàn năm sau, truyền thống cầu nguyện, chiêm niệm và sùng kính Mẹ Maria tiếp tục sống còn và phát triển trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong thời kỳ viên mãn, Thiên Chúa trở nên Thiên-Chúa-Làm-Người, đó là Chúa Giêsu. Chúng ta biết về đời sống của Chúa chúng ta, cái chết, sự phục sinh, và lên trời của ngài là từ bốn cuốn sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu xuống thế gian để dạy dỗ, chăm sóc, thánh hóa và giáo huấn nhân loại qua Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện để họ biết đến Danh Thánh Ngài.

Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng ngày sinh nhật của Giáo Hội, các con cháu của tiên tri Elia và những người đi theo Ngài đều xuống núi Camêlô. Họ là những người đầu tiên chấp nhận những thông điệp của Ki-Tô giáo và nhập Phép rửa của các thánh tông đồ.



Cuối cùng, họ được trình diện với Đức Mẹ Maria, và được nghe những lời dịu ngọt từ miệng của Mẹ. Họ sung sướng với tâm tình thánh thiện mà họ sẽ không bao giờ quên. Khi trở về núi thánh, họ xây dựng một nhà nguyện đầu tiên và thánh hiến nhà nguyện ấy cho Đức Trinh Nữ Maria. Từ đó, lòng sùng kính Đức Mẹ Chúa Trời được truyền xuống cho các vị tu sĩ ẩn tu của Núi Camêlô như một kho tàng truyền thống thiêng liêng.

Vào năm 1241, một vị Nam Tước là Baron de Grey của nước Anh trở về từ cuộc viễn chinh ở Palestine. Ông mang theo một nhóm tu sĩ từ núi thánh Camêlô. Về đến nơi, vị Nam Tước đã quảng đại tặng cho các tu sĩ một ngôi nhà lớn ở vùng Aylesford.

Mười năm sau, nơi ngôi nhà ấy, đã xảy ra nhiều cuộc hiện ra nổi tiếng của Đức Mẹ Maria với thánh Simon Stock. Khi Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria ban cho thánh Simon một Áo Đức Bà bằng vải len thì Mẹ nói rằng:

“Đây là đặc quyền của con và Dòng Camêlô, nếu ai chết mà mang Áo này thì sẽ không phải chịu đau đớn nơi lửa hỏa ngục.”

Với thời gian, Giáo Hội trao ban đặc quyền này cho tất cả những giáo dân nào muốn mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu của dòng Camêlô thì họ sẽ được mặc áo ấy vĩnh viễn.

Nhiều người Công giáo đã mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu vào lúc họ Rửa Lễ Lần Đầu, còn trong các tu viện thì các tu sĩ mặc Áo Đức Bà khi họ tuyên xưng đức tin. Khi có người mặc Hội Áo Đức Bà Mầu Nâu thì chính tay vị Linh Mục sẽ mặc theo thể thức sau:

### **Linh Mục**

- Làm phép Áo Đức Bà
- Trong khi mặc cho giáo hữu thì nói:

**“Con hãy nhận lấy cổ Áo Thánh này và hãy cầu xin với Đức Trinh Nữ Maria rằng: ‘Cậy nhờ vào công nghiệp của Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con không còn phạm tội nữa. Xin Mẹ bảo vệ con khỏi mọi sự khốn khó, cùng xin đưa con về cuộc sống vĩnh cửu.’”**

**Giáo dân thưa: Amen**

Người mang Áo Đức Bà muốn được hưởng ơn ích của Áo Đức Bà phải giữ 3 điều kiện sau:

- Mang Áo Đức Bà trong người thường xuyên
- Giữ khiết trinh trong cuộc sống
- Đọc Kinh Áo Đức Bà mỗi ngày

#### **Kinh Đọc Khi Mang Áo Đức Bà.**

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (*hôn kính Áo Đức Bà*) để dâng cho Chúa trên khắp các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng xin hợp với Máu Thánh Chúa để dâng cho Chúa mọi tư tưởng mọi lời nói, và mọi việc làm của con trong ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giesu, ngày hôm nay con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể hưởng. Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với chính mình con cho Mẹ Maria Vô Nhiễm để Mẹ làm vinh danh Thánh Tâm Chúa. Lạy Máu Thánh Châu Báu Chúa Giesu, xin thương xót chúng con,

Đức Mẹ Maria luôn giữ các lời hứa của Mẹ và làm nhiều phép lạ cả thể để cứu các con của Mẹ, những ai trung thành mặc Áo Đức Bà Mâu Nâu. Tạ ơn Mẹ Maria! Ave Maria!

Nguồn: Spiritdaily.com



Ơn  
Ích  
Cho  
Những  
Ai  
Mặc  
Áo  
Đức  
Bà

Thánh Peter Claver cao cả là một vị thánh anh hùng của Thiên Chúa. Ngài đã sử dụng Áo Đức Bà Màu Nâu cho những lợi ích của con người. Mỗi tháng người ta chở chừng 1000 nô lệ đến vùng Cartagena, nước Colombia, Nam Mỹ. Thánh Peter Claver thường nghĩ cách ban ơn cứu độ cho những người muốn hoán cải. Trước tiên, ngài tổ chức giáo lý để dạy dỗ họ, rồi ngài cho họ rửa tội và tặng cho họ một Áo Đức Bà Màu Nâu. Một số giáo sĩ tố cáo ngài là quá hăng say truyền giáo nhưng Thánh Peter rất tin tưởng rằng Đức Mẹ Maria sẽ chăm sóc cho hơn 300 ngàn người tân tòng. (sách Garment of Grace, emphasis added)

Tuy nhiên chúng ta phải tin rằng nếu chỉ cần mặc Áo Đức Bà Màu Nâu mà không có một ý chí nào làm theo lời Chúa và ý của Chúa thì chưa chắc gì họ được bảo vệ khỏi mọi nguy hại và lửa hỏa ngục. Sau đây là câu chuyện ngắn kể về cách chúng ta đeo Áo Đức Bà Màu Nâu như thế nào và về một người đã từ chối không sống một cuộc sống thánh thiện, như

thế thì ta không được đeo Áo Đức Bà Màu Nâu khi ta chết.  
Áo Đức Bà Màu Nâu sẽ tự động rời xa ta.

Trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha vào thập niên 1930, có bảy người Cộng Sản bị kết án tử hình vì những tội ác mà họ phạm. Có một vị linh mục Dòng Carmelo cố gắng chuẩn bị linh hồn cho những người tù ấy trước khi chết, nhưng họ từ chối. Cuối cùng, cha đem cho họ thuốc lá, thức ăn và rượu, cha bảo họ rằng cha sẽ không giảng đạo. Trong một thời gian ngắn, họ tỏ ra thân thiện, thế là cha xin họ một ân huệ nho nhỏ: “Các anh có vui lòng cho tôi đeo Áo Đức Bà Màu Nâu cho các anh không?”

Có 6 người đồng ý và một người từ chối. Chỉ một lát sau, 6 người đeo Áo Đức Bà Màu Nâu đều chịu xưng tội. Người thứ 7 tiếp tục từ chối. Tuy nhiên để làm vui lòng các bạn, anh ta chịu đeo Áo Đức Bà Màu Nâu nhưng không làm gì hơn nữa.

Sáng hôm sau, đến giờ cả bọn bị xử tử, người tù thứ 7 nói rõ rằng anh ta không hối vị linh mục điều gì cả. Dù cho có đeo Áo Đức Bà Màu Nâu nhưng anh ta quyết định chết như một kẻ thù của Thiên Chúa.

Cuối cùng, khi lệnh xử tử ban ra và đội lính thi hành bản án, cả bảy xác người nằm lãn lóc trên bãi đất. Kỳ diệu thay, một Áo Đức Bà Màu Nâu nằm cách xa các xác người khoảng 50 bước.

Tìm hiểu ra thì 6 người chết với Áo Đức Bà Màu Nâu còn người thứ bảy từ chối làm hòa với Chúa thì chết mà không có Áo Đức Bà Màu Nâu trong người mà áo văng ra xa.

Chân Phước Claude ban cho chúng ta một giải pháp về màu nhiệm của sự mặc Áo Đức Bà Màu Nâu:

“Con hỏi: Nếu như con muốn chết trong tội lỗi của con thì sao?”

Tôi trả lời: “Thì con sẽ chết trong các tội lỗi của con, NHƯNG CON KHÔNG CHẾT VỚI ÁO ĐỨC BÀ .”

Chân Phước Claude kể câu chuyện một người cố gắng tự trầm mình cho chết đuối đến ba lần. Ông ta được cứu thoát ngoài ý muốn của ông. Cuối cùng, ông ta ý thức rằng ông ta đang mặc Áo Đức Bà Màu Nâu. Vì quyết định chết, nên ông ta xé Áo Đức Bà Màu Nâu ra khỏi cái cổ và thả Áo ấy xuống dòng nước. Không có Đức Mẹ Maria bảo vệ nữa nên ông ta chết theo ý mình, chết trong tội lỗi. (Garment of Grace, emphasis added)

Vì thế Áo Đức Bà Màu Nâu là một vũ khí quyền năng chống lại Satan và có thể giúp đỡ chúng ta trên đường thánh thiện, nhưng Áo Đức Bà Màu Nâu không phải là bùa chú, và nếu chúng ta từ chối sống một cuộc đời thanh sạch, thì Áo Đức Bà Màu Nâu sẽ không tìm thấy trên người chúng ta khi chúng ta chết.

Vì thế muốn được Chúa và Đức Mẹ Maria bảo vệ thì cần phải phục vụ Chúa và Đức Mẹ Maria. Áo Đức Bà Màu Nâu có thể nâng cao cuộc sống thiêng liêng và giúp đỡ chúng ta trong thời đại mà chúng ta cần được Thiên Đàng trợ giúp.



Thánh GH Gioan Phaolo II  
Đã mặc Áo Đức Bà từ nhỏ cho đến khi Ngài qua đời

# Khí Giới Chống Hỏa Ngục

## A. Áo Đức Bà

Có hai lời hứa cho những ai mặc Áo Đức Bà:

Lời hứa thứ nhất (17 tháng 7 năm 1251): Đức Mẹ hứa "Ai mặc áo này sẽ không bị lửa đời đời thiêu đốt"

Lời hứa thứ hai, (DGH Giaoan XXII) Đức Mẹ hứa : "Ta là Mẹ Ân Sủng, sẽ xuống vào ngày Thứ Bảy đón kẻ nào mặc Áo Đức Bà sau khi họ chết ra khỏi lửa luyện tội"

Để được ơn đặc biệt này, có 3 điều cần phải giữ:

- Mặc Áo Đức Bà trên người thường xuyên
- Giữ khiết trinh trong cuộc sống
- Đọc kinh Áo Đức Bà hằng ngày

## B. 15 lời hứa của Đức Mẹ cho những ai siêng năng lần Chuỗi Mân Côi

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2. Mẹ hứa hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và dẫn họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này.

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mẫu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không bị chết bất tử, nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lăn Hạt Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trong giờ chết.

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn với đầy đủ ân huệ của Ngài ... Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi luyện tội những ai đã trung thành lần hạt Mân Côi.

10. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được vinh quang cao cả trên Thiên Đàng.

11. Các con sẽ được những điều các con xin Mẹ nhờ lần Chuỗi Mân Côi.

12. Những ai truyền bá Phép Lăn Hạt Mân Côi sẽ được giúp đỡ khi cần thiết.

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lăn Hạt Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kito.

15. Tôn sùng Phép Lăn Hạt Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.

# Xã Hội Càng Hồn Loạn

*Kẻ đau khổ càng nhiều*

Người Samrit Nhân lành thực hiện 2 chương trình:

## I. Mưa Hồng Ân

Hình Trái Tim Đức Mẹ và Áo Đức Bà Camelo được hiến dâng cho những ai muốn tôn kính và sùng mộ.



## II. Vực dậy các người đau yếu tật nguyên

*Ai ơi dư giả sang giàu  
Chúa ban ân phúc thương người phé nhân  
Co ro quanh quần số giường  
Ước mơ được thấy ánh hồng ban mai  
Ngày ngày thao thức chờ mong  
Hằng tâm cứu giúp thân người liệt lè  
Đô - La chỉ có sáu mươi  
Xe lăn một chiếc cứu nguy phận tàn  
Ơn trên tuôn trả muôn vàn  
Thiện tâm thương cứu phé nhân trên đời*







Born on October 16 1890 in Corinaldo, in the Ancona Province in Italy, her farmworker father moved his family to Ferrier di Conca, near Anzio. When he died of malaria, Maria's mother had to struggle to feed her children.

Maria's mother, brothers, and sisters worked in the fields while she cooked, sewed, kept the house clean, and watched her youngest sister Teresa. Though the family's circumstances were extremely difficult, they were very close and loved God.

On July 5, 1902, Maria was sitting outside the steps of her home sewing her 18-year-old brother or neighbor -it is unclear which - Alessandro's shirt while he threshed beans in the barnyard. As she concentrated on her sewing, Alessandro surprised her and grabbed her from her steps. When he tried to rape her, Maria cried that it was a mortal sin and warned he would go to hell.

When Alessandro persisted, she fought him and screamed, "No! It is a sin! God does not want it!" At her words, Alessandro began to choke her and she said she would rather die than submit. Upon hearing her words, Alexander pulled

out a knife and stabbed her eleven times. When she attempted to reach the door, he stabbed her three more times then fled.

Teresa woke to the sounds of her sister's cries and began to cry. Maria's family returned home and found her bleeding on the floor. They quickly took her to the nearest hospital in Nettuno, where she underwent surgery without anesthesia.

Unfortunately, her wounds were beyond the surgeon's ability to help. Halfway through the surgery, the man asked her, "Maria, think of me in Paradise."

As she lay on the table, she looked up at him and said, "Well, who knows which of us is going to be there first?"

She did not realize how terrible her situation was, and the surgeon replied, "You, Maria."

She said, "Then I will think gladly of you." She also mentioned concerns for her mother. The next day, Maria forgave Alessandro and said she wanted to see him in Heaven with her. She died that day while looking upon an image of the Virgin Mary and holding a cross to her chest.

Shortly after Maria's family discovered her, Alexander was captured and questioned. He admitted Maria was a physical virgin as he was unable to assault her and he was sentenced to thirty years. He also admitted he had attempted to persuade her to accompany him to bed on several occasions in the past and had attempted to rape her before.

Alessandro remained unrepentant for his actions until he had a dream that he was in a garden. Maria was there and gave him lilies, which immediately burned in his hands. When he woke, he was a changed man. He repented his crime and living a reformed life. When he was released 27-years-later,

he went directly to Maria's mother and begged her forgiveness, which she gave, saying, "If my daughter can forgive him, who am I to withhold forgiveness?"

Maria Goretti was beatified by Pope Pius XII in a ceremony at Saint Peter's Basilica on April 27, 1947.


Three years later, on June 24, 1950, Maria was declared a saint and Alessandro was present in the St. Peter's crowd to celebrate her canonization. He later became a laybrother of the Order of Friars Minor Capuchin, where he lived in a monastery and worked as its receptionist and gardener until his death.

Saint Maria is called a martyr because she fought against Alessandro's attempts at sexual sin; however, the most important aspects of her story are how she forgave her attacker - her concern for her enemy extending even beyond death - and the miracle her forgiveness produced in his life.

Saint Maria's body can be found in the crypt of the Basilica of Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti in Nettuno. Though several claim her body is incorrupt, she has been proven to be corrupt. Her body is kept in a statue which lies beneath the altar and has been mistaken to be all of her remains.

Images of Saint Maria often represent her with wavy hair dressed in either white or farm clothes and is often depicted holding lilies.

jh - Internet

	<p>Chỉ có 60\$ DL Vực dậy 1 người tàn phế <i>Xin bà con thương giúp</i></p>
---	---

<p><b>Welcome The Comming Day Of Jesus</b>  <b>Hân Hoan Mừng Ngày Chúa Quang Lâm</b></p>		<p>VAGSC  PO Box 18209  Anaheim Hills CA 92817</p>
<p><b>Người sống &amp; Kẻ chết.</b>  <b>Thư thứ 1 của Thexalonica</b>  <b>(4:16-17)</b></p>	<p><b>The alive &amp; dead person -</b>  <b>1 Thessalonians</b>  <b>(4:16-17)</b></p>	
<p>"<i>16</i> Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên;</p> <p>"<i>17</i> Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trong đám mây cùng với họ, <b>để nghênh đón Chúa trên không trung.</b>"</p>	<p>"<i>16</i> For the Lord himself, with the word of command, with the voice of an archangel and with trumpet of God, will come down from haven, and the dead in Chirst will rise first.</p> <p>"<i>17</i> Then we who alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. <b>Thus we shall always be with the Lord.</b>"</p>	<p><i>Chúa xét xử trong Ngày Chúa Quang Lâm. "... Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm."</i> Mtt (25, 35-36)</p>